

Aktiviteter og traditioner

På denne side kan du læse om nogle af SFO'ens forskellige aktiviteter fra dagligdagen, samt beskrivelser af vores traditioner.

Aktiviteter i dagligdagen

Fredagscafé »

Hver fredag er der kaffe og kage til børn og forældre. Vi håber, rigtig mange af jer vil give jer tid til en hyggesnak med os voksne og de andre forældre. Det er en god start på weekenden, og det er noget børnene sætter stor pris på.

Multirum »

Multirummet er et værksted hvor børnene har mulighed for at udfolde sig og udvikle deres kreative evner. Her er ingen grænser for fantasien, der er plads til at være spontan og vi er åbne for nye ideer. I multirummet kan børnene bl.a. klippe og klistre, male på både papir, lærred og stof, lave masker af gips, lave smykker, sy og meget mere. Fra april – juni er der Glidende Overgang dernede, hvorfor disse børn har rummet som faste lokaler. Dette er også gældende for stjernerummet.

Ro i SFO »

Ro i SFO er en aktivitet vi ofte har på vores ugeplan og er et alternativ til et stillerum. Vi er en stor SFO med mange børn, og det giver en livlig aktivitet i hele huset. Det er meningen med Ro i SFO, at det skal fungere som et pusterum i hverdagen. Ro i SFO kan indeholde mange spændende ting, men vi har altid det for øje at det er stille og rolige aktiviteter. Der kan være mulighed for at børnene kan tegne og male, høre historier, spille spil, lege med perler eller undersøge udstoppede dyr og der kommer mange hyggelige snakke i løbet af dagen. Ro i SFO er som oftest godt besøgt af børnene, som nyder at der er fred og ro.

Spille og DVD rum »

Nintendo Wii adskiller sig fra andre spillekonsoller - for at styre spillene skal man selv være fysisk aktiv, dvs. spillerne skal selv yde noget med deres krop for at spille spillet. Det er underholdende både for dem som spiller, og for dem der kigger på.

Derudover har vi også to Playstation 3 maskiner, kun med børnevenlige spil selvfølgelig, samt et filmrum hvor børnene kan koble af ovenpå en hård skoledag.

Traditioner

Aktivitetsdag »

Som en tradition vil der hvert år i foråret blive afholdt en aktivitetsdag med sjove og anderledes aktiviteter. Forældre og søskende er meget velkomne.

Børnekræmmermarked »

Aalykkeskolens SFO afholder hvert år, sammen med Fynsvej SFO og klub, børnekræmmermarked i city. Det er en spændende dag, hvor børnene har mulighed for at sælge legetøj, popcorn, pandekager o.s.v. Børnene scorer hele fortjenesten fra deres egne boder og bruger ofte hele formuen i de andre børns boder. Derudover er der masser af børneunderholdning fra den store scene.

Filmfestival »

En gang om året optager vi vores egen film. Vi skriver selv drejebogen, filmer og redigerer. Vi har tradition for at det er 3. klasserne der laver filmen. Filmen deltager i årets filmfestival for SFO'erne i Kolding, og er med i konkurrencen om at blive årets film. Vi har altid børn der optræder på scenen på selve dagen. De øver sig lang tid i forvejen, og det er en stor oplevelse at stå foran de 800 forventningsfulde børn i salen. Det er en dag, som både børn og voksne ser frem til med stor glæde og forventning.

Halloween »

Hvert år til Halloween, står Aalykke SFO i "uhyggens" tegn. Vi mørklægger vores cafe område, laver gyser tunnel, fortæller uhyggelige historier og meget mere. Det er en sjov og hyggelig uhyggelig dag, som de fleste børn elsker, men for dem som ikke ønsker at deltage vil der altid være en voksen i multiværkstedet til ikke-halloween-hygge.

Koloni »

I den første uge af sommerferien tager vi på en 3 dages koloni med vores 2. og 3. classes børn. Vi sover i telte, laver bål, fanger krabber, er på natløb, og alt hvad der høre sig til på en rigtig koloni.

I den forbindelse vil der ligeledes være et hyggearrangement eller tur ud af huset for de øvrige klassetrin, som ikke deltager til overnatningen.